

Husbil och resor mm

Alla inlägg under december 2009

Nyårsafton 2009

Kommentera

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 31 december 2009 14:00

Vaknade vid strålande sol och klarblå himmel. Efter en sen frukost tog vi en promenad på 1½ timma.

På kvällen blev det 3 rätters meny. Förrätt Räckcocktail avåts inne hos oss sedan tog vi en promenad till GK,s bil där vi åt varmrätten Rökt fläskfilé med Potatisgratäng, Hjortronsås och sallad. Senare promenerade vi tillbaka till vår bil och åt cheesecake, exotiska frukter och kaffe. Klockan 24 var vi ute och skålade in det nya året 2010 och tittade på alla fyrverkerier runt om. Fyrverkeri var inte tillåten på campingen och det var skönt. En verkligt lugn och skön nyårsafton. -8 idag lite disigt på natten.

Sista resan för i år.

Kommentera

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 30 december 2009 13:45

Vi körde hemifrån vid 10:30 några ärenden på stan sedan E4 norrut. Vi fick stanna vid Bergarondellen då vi såg att det kommit vatten på golvet vid köksdelen. Antagligen så har vatten stått kvar i kranen. Vi tömde ut allt vatten ur tanken och körde vidare. Får åtgärda när vi kommer hem, där ser man att man måste vara noga att blåsa ut allt vatten som vi trodde att vi gjort.

I Markaryd mötte vi GK och körde sedan vidare till Vittsjö, där vi fick en fin plats vid strandkanten.

Fixade iordning och tog sen en promenad in till Vittsjö. Handlade det vi glömt samt semlor, kondiset ska stänga för gått i morgon nyårsafton. Längs genomfartsgatan står många tomma lokaler synd att ännu ett samhälle ska dö ut.

På kvällen tog vi det lugnt i våra bilar. -7 och stjärnklart ute.

Julkort

Kommentera

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 24 december 2009 09:36



Vintersolståndet 21 december

Kommentera

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 21 december 2009 10:57

Då var det årets kortaste dag nu vänder det och blir ljusare. Det ser ut att bli en vitt jul även här i Skåne i år. Vi har inte så mycket snö här i Ödåkra men det kanske kommer mera.

Ska iväg och fylla på gasolen till husbilen så att den är redo att användas efter jul.

Har en gasoldepå här ANIOL Gasol AB

N 56° 1' 34,46"

E 12° 59' 39,67"

Jakriborg

Kommentera

Av Nils-Åke & Birgitta Hansson - 12 december 2009 17:51



Idag har vi varit ute och luftat Urban. Det var julmarknad i Jakriborg och vi har länge tänkt åka dit och se hur det var där. Jättemysig by, till sommaren åker vi dit igen. Linn och småtjejerna kom dit i egen bil och vi åkte en runda med hästskjuts och köpte lite lotter, tyvärr vann vi ingenting. Hem igen och åt grillad lax med skagenröra, wokgrönsaker och kokt potatis med ett glas vin till. Gott!